

Dekenaar Nieuws

Postadres: Dekenaat Maastricht, Keizer Karelplein 4,
6211 TC MAASTRICHT

Email: dekenaat.maastricht@gmail.com

Zesenvestigste jaargang, nummer 3, Herfst, Allerheiligen 2021: Vrienden, kinderen van God

Uitgave van het Dekenaat Maastricht

Redactie: dekenaatsbestuur

Verspreiding: via de parochies en per mail
Wie graag Dekenaar Nieuws per mail wenst te ontvangen kan dit kenbaar maken door een mail te sturen aan:

dekenaat.maastricht@gmail.com

Bestuur Dekenaat Maastricht:

Voorzitter: Deken J. Dautzenberg

Vicevoorzitter: Pastoor R. Schols

Secretaris: E. van Berlo

Penningmeester: P. Pelzer

Leden:

W. Wolters, P. Geelen, R. Schoufs

Bank ING:

IBAN: NL 37 INGB 0003 1526 30

t.n.v. Dekenaat Maastricht

ALLERHEILIGEN

OP WEG NAAR DE PAROCHIEFEDERATIE ONZE LIEVE VROUW TENHEMEL- OPNEMING EN SINT PIETER



Pastoor Jan Vries

Inleiding

Met de komst van één pastoraal team in januari 2016 kwam de samenwerking tussen de parochies van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming en Sint Pieter in een stroomversnelling. In de voorbije vijf jaren zijn de parochies in een zorgvuldig proces naar elkaar toegegroeid en per 1 januari 2022 hopen wij, conform de opdracht van onze bisschop, Mgr. Harrie Smeets, in zijn *Beleidsbrief 2020 'Naar missionaire geloofsgemeenschappen'*, een federatie te zijn.

Naar samenwerking

Hoe verliep de weg naar de federatie? De kerkbesturen van beide parochies hebben eerst ieder een parochievisie en beleidsplan ontwikkeld. De eigen identiteit en wensen formuleren is belangrijk. De kerkbesturen kwamen twee keer per jaar bij elkaar om uit te wisselen en afspraken te maken over de gemeenschappelijke zaken, de gezamenlijke activiteiten en de vooruitgang van de samenwerking. In de loop van de tijd werden concrete stappen gezet naar samengroei: een gezamenlijk parochiekantoor, één parochieblad, één penningmeester voor beide parochies met een gezamenlijke financiële commissie; één bouwmeester voor alle gebouwen; afstemming van de websites op elkaar; één pastoraal overleg; één werkgroep 'Kerk en Wereld'; gezamenlijk gebruik van het kerkhof op de berg; afstemming van de liturgische vieringen op de zondag; samenwerking wat betreft eerste H. Communie en Vormsel. Om de parochiegemeenschappen te betrekken bij het proces zijn enkele gezamenlijke parochievergaderingen gehouden met alle parochiële groeperingen en geïnteresseerden.

Identiteit van de parochies

Het gebied van de parochies *Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming en Sint Pieter* vormt een aaneengesloten stadsgebied, met een populatie die overwegend hoog is opgeleid en welgesteld. Er zijn wel mensen met een migratieachtergrond woonachtig, maar het gebied is toch overwegend 'Nederlands' en 'blank'. Hoewel er nauwelijks nieuwbouw plaatsvindt, is geen sprake van vergrijzing of verkommering; de populatie en bewoning vernieuwen zich. De wijken zijn sterk gesecculariseerd. De *Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming* is een atypische parochie. Het aantal parochianen is klein. Er zijn weinig gezinnen met kinderen, wel een aantal betrokken (buitenlandse) studenten en een Neocatechumenale gemeenschap met gezinnen. Met de openbare basisschool heeft de parochie geen contact. De mensen die naar de kerk komen en/of als vrijwilliger bij de kerk betrokken zijn, zijn grotendeels in de seniorenleeftijd. In de zorginstellingen is de parochie present.



Allerheiligen, 1 november

"Laatste Oordeel"

De gebrandschilderde ramen in de Lourdeskerk zijn alle in 1960 tot stand gekomen. **Eugene Laudy** verbeeldde boven het oksaal dit raam.



Allerzielen, 2 november

De identiteit van de parochie wordt vooral bepaald door de basiliek van Onze Lieve Vrouw met de kapel van de Sterre der Zee. De groeperingen van de parochie en de vrijwilligers hebben alle vandoen met deze eigenheid van de basiliek. De basiliek is een stads- en regiokerk, met veel 'voorkeurparochianen' en mensen 'van buiten' die komen voor het doopsel, huwelijk of de uitvaart. Zij is een pelgrimskerk, vanwege het heiligdom van Maria, een museale kerk, vanwege haar monumentale karakter, een cultuurkerk waar concerten en tentoonstellingen worden gehouden. De faciliteiten in kerk, parochiehuis, parochiezaal, kruisgang en pandhof zijn goed.

De *parochies van Sint Pieter* worden gekenmerkt door de twee parochiekerken, St. Pieter beneden en St. Pieter op de berg met het kerkhof, de Lambertuskapel en de Lourdesgrot. Het oude Sint Pieter heeft nog het karakter van een 'dorp' en in de wijk zijn elementen van de vroegere 'volkskerk' bewaard: verbinding met verenigingen en buurtorganisaties; een beetje contact met de statutair katholieke basisschool; eerste communie en vormselviering; veel koren. Er zijn gezinnen met kinderen en jongeren. Het aantal vrijwilligers is groot. De kerk van St. Pieter op de berg is geliefd als trouwkerk, vanwege de mooie locatie, en als uitvaartkerk, vanwege het kerkhof. Voor de parochiële activiteiten zijn goede faciliteiten aanwezig.

Vitaliseringsplan

Bisschop Harrie Smeets schreef in zijn *Beleidsbrief 2020 'Naar missionaire geloofsgemeenschappen'*:

"Herstructurering is geen doel op zich, maar vindt plaats om de *vitalisering* van parochies mogelijk te maken". Na de vorming van het federatiebestuur en de bijbehorende commissies komt de belangrijkste opgave: de parochies naar de toekomst toe te vitaliseren. Daarvoor is een concept vitaliseringsplan 2022-2025 geschreven, dat met de groeperingen van de parochies werd besproken en als beleidsplan zal gaan fungeren. De parochies zullen in de toekomst zijn:

Een '*missionaire kerk*' (kerk van 'leerlingen', catechesekerk), die catechetische activiteiten voor kinderen, activiteiten voor jongeren en een vormingsaanbod voor volwassenen realiseert. Evangelisatie-activiteiten kunnen een nieuw fundament leggen en nieuwe mensen aanspreken.

De voorbereiding van doopsel, vormsel en huwelijk kunnen in het bredere kader van dekenale samenwerking worden uitgebouwd;

Een '*liturgie vierende kerk*', die diversiteit en kwaliteit in de vieringen in de drie kerken nastreeft;

Een '*diaconale kerk*' (kerk in de buurt), die concrete hulp aan noodlijdenden dichtbij en ver weg in de wereld biedt, aan zieken en ouderen in de wijk, aan mensen in zorginstellingen;

Een '*gastvrije kerk*' ('kerk zonder drempel', 'pelgrimskerk'), die een uitnodigend karakter heeft en gelegenheid biedt tot ontmoeting met elkaar en bezoekers. De mediale middelen zijn van steeds vitaler belang; Een '*cultuurkerk*', die oog heeft voor de museale en culturele mogelijkheden van onze parochiekerken. Cultuur kan laagdrempelig toegang geven tot het geloof.

PAROCHIE- AVONDEN ENCYCLIEK FRATELLI TUTTI IN DE SLOW – 14 EN 21 OKTOBER 2021



In een tweetal avonden zal Em. Pastoor Frans Delahaye een toelichting geven op de laatste encycliek van Paus Franciscus: "Fratelli tutti". Een encycliek is een rondschriven aan gelovigen en alle mensen van goede wil. Deze laatste encycliek gaat over broederschap/

zusterschap tussen alle mensen op deze aarde. Er zal ook gelegenheid zijn om erover met elkaar van gedachten te wisselen.

De avonden zijn: donderdag 14 oktober en donderdag 21 oktober van 19.30 tot 21.00 uur en vinden plaats in de Slouw, Ursulinenweg 20, 6212 NC Maastricht, nabij de kerk St. Pieter op de Berg. U dient zich wel tevoren aan te melden bij het parochiekantoor van St. Pieter en O.L.V., via info@parochiesintpieter.nl of tel.nr. 043-3214694; dit vanwege een maximum aantal door coronamaatregelen.

De Algemene Begraafplaats Tongerseweg is een historische begraafplaats in de Nederlandse stad Maastricht. De begraafplaats is gelegen aan de Tongerseweg (oude hoofdingang) en de Javastraat (nieuwe hoofdingang) in de wijk Maastricht-West en grenst aan de buurten Campagne, Mariaberg, Belfort en Daalhof.

Kijk op: <https://begraafplaatstongerseweg.nl>



THEO VAN GALEN NIEUWE PASTOOR VAN MEERSSEN



De hoogerwaardede heer Theo van Galen (68) is de nieuwe pastoor van Meerssen. Hij is 19 september geïnstalleerd als pastoor van de parochie Heilige Bartholomeus (basiliek) in Meerssen, Heilige Jozef Arbeider in Meerssen-West en Heilige Hart van Jezus in Rothem. Hij is de opvolger van pater Wim van Meijgaarden sss, die onlangs, wegens zijn leeftijd, met emeritaat is gegaan.

Hij komt oorspronkelijk uit Venlo en werd in 1979 tot priester gewijd. Hij werkte vervolgens als kapelaan in Venray (1978-1983) en Roermond (1983-1985) en ging in 1985 aan de slag als deken van Landgraaf. In 1993 werd Van Galen benoemd tot deken van Heerlen, als opvolger van Frans Wiertz, die toen bisschop werd. Hij kreeg er als deken in de loop der jaren nog twee dekenaten bij. Vanwege gezondheidsklachten wilde hij het graag wat rustiger aan gaan doen en kreeg enkele jaren geleden drie parochies in de gemeente Vaals.

Met de benoeming in Meerssen en met de parochie van de basiliek als woonplaats kwam een gekoesterde wens tot vervulling: pastoor van de Sacramentsbasiliek.

We wensen hem een goede gezondheid en nog mooie jaren in de poort van het Heuvelland: de parochies van Meerssen.

DANKVIERING 70 JAAR PRIESTER

PRIESTERJUBILEUM EMERITUS PASTOOR FRANS LEMMENS



Precies 70 jaar na zijn priesterwijding, op woensdag 10 maart j.l., werd deze speciale dag herdacht tijdens een plechtige H. Mis in de kerk van de H. Antonius van Padua in Scharn, de kerk waar hij 24 jaar pastoor was. Deze vier-herenmis werd opgedragen door pastoor mgr De Jong als hoofdcelebrant, met pastoor Lemmens en de kapelaans Slaven en Pawel als concelebrant, geassisteerd door diaken Reinartz. Natuurlijk hebben we ook speciaal gebeden voor zijn trouwe huisgenote Bert Hensgens, die vorig jaar overleden is. Zij was zijn steun- en toeverlaat vanaf zijn eerste kapelaansplaats. Onder de kerkgangers bevonden zich zijn broer en schoonzus. Na afloop van de H. Mis werd, onder het genot van een kopje koffie en een stukje gebak, nog even teruggeblikt op deze lange periode.



Namens de Federatie Maastricht-Oost bood pastoor mgr De Jong de jubilaris als aandenken een beeldje van de slapende H. Joseph aan.



Met een toast op pastoor Lemmens werd de avond op tijd voor het ingaan van de avondklok afgesloten.

WELKOM AAN DE NIEUWE KAPELAAN NICHOLAS PETHURU UIT SRI LANKA

De weleerwaarde heer Nicholas Pethuru is benoemd tot kapelaan van de parochie Sint Servatius en de HH Anna/Lambertus. Deze benoeming verheugt ons zeer. Hartelijk welkom. Onlangs werd de kapelaan tot priester gewijd in zijn thuisbisdom in Sri Lanka. Sindsdien assisteerde hij in de stadsparochie in Geleen. Zelf schrijft hij het volgende:

Mag ik mij even aan u voorstellen?

Ik ben de nieuwe kapelaan in uw parochies. Mijn naam is Nicholas Pethuru. Ik ben 33 jaar. Ik ben nu ongeveer acht jaar in Nederland. Ik kom uit de oostelijke deelstaat van Sri Lanka (Ceylon). Ik behoor tot het bisdom van Batticaloa. Ik kom uit een gezin met 6 kinderen, waarvan ik de jongste ben. Ik heb 3 broers en 2 zussen. Ze zijn allemaal getrouwd, behalve mijn oudste zus. Zij is zuster in een Franciscanessenklooster. Mijn vader heet Pethuru. Mijn moeder heet Margaret Mary. Toen ik nog kind was, heb ik nooit de gedachte gehad om priester te worden. Dit gevoel kwam pas rond mijn 20e levensjaar. Wel herinner ik mij, dat bij ons thuis, mijn moeder tegen bezoek zei, dat ik priester zou worden. Dit nam ik niet serieus. Ik was gewoon bezig met landelijke studies op een Hindoeschool. Op deze school heb ik ongeveer 12 jaar gestudeerd. Ik was gelovig katholiek, maar ik moest op deze Hindoeschool studeren en onderwijs volgen over de tradities van de Hindoes en hun cultuur. Ik voelde mij niet aangetrokken tot het geloof van dook e Hindoes, maar ik moest dit doen vanwege mijn

Vervolg zie pag. 5



De kapelaans Nicholas Pethuru (rechts) en Ranil Weerawarna zijn in hun thuisland Sri Lanka tot priester gewijd.



Voorafgaand aan de H. Mis op 19 september bij het afscheid van kapelaan Garcia Henyer en het welkom aan kapelaan Nicholas Pethuru.



Snel inburgeren doe je ook met het broderschap van Sint Servaas.



Op 18 september werd in de Annakerk in een mooie viering ook stilgestaan bij het afscheid en welkom.



andere studies. Ik had geen keuze. Na de Tsunami 2004 is de hele school afgebroken. Ik verhuisde naar een andere plek waar ik goed kon studeren. Dit was in het huis van mijn broer. Ik logeerde in zijn huis en ik studeerde op een katholieke school (St. Joseph College). Daar heb ik eigenlijk mijn roeping gevoeld. Hier begon ik te bidden voor mijn roeping. Door mijn pastoor werd ik geïnspireerd. Door hem voelde ik hoe geweldig het priesterschap is.

Daarna ben ik lid geworden van een gebedsgroepje. Wij kwamen een keer per week samen om te bidden voor de mensen, die het moeilijk hebben in hun leven. Elk klein dingetje, dat ik voor God gedaan had, gaf mij een goed gevoel en het enthousiasme om priester te worden. In die tijd wist ik nog niet zeker wat ik moest doen, maar in mijn hart hoorde ik altijd een innerlijke stem die zei, dat ik priester wilde worden. Ik heb toen eerst aan mijn moeder verteld dat ik naar het seminarie wilde gaan. Mijn moeder was blij, maar mijn broers en zus accepteerden het niet. Zij geloofden mij niet toen ik zei dat ik priester wilde worden. Ik heb toen alles geregeld via mijn pastoor en de rector van het seminarie. Van de rector ontving ik de datum waarop ik naar het seminarie kon komen. Maar ik mocht niet naar het seminarie gaan zonder de toestemming van mijn familieleden. Zij wensten, dat ik eerst mijn andere studies zou afmaken. Dus zei ik aan mijn pastoor, dat ik niet naar het seminarie kon gaan en hield mij verder bezig met mijn studies. Maar ik stopte niet met mijn gebedsleven. Telkens als ik tijd had ging ik in de kerk bidden. Toen ik met mijn studies klaar was, kreeg ik een aanbeveling voor de universiteit. Maar ik wilde niet naar de universiteit gaan. Ik wilde toch priester worden. Daarna heb ik nog een keer aan mijn familie toestemming gevraagd om naar het seminarie te mogen gaan. Uiteindelijk hebben zij het geaccepteerd. Ik ben vervolgens naar het klein-seminarie gegaan om Engels te studeren. Daarna was ik 3 jaar op het groot-seminarie voor de studie filosofie. Na deze studie wilde mijn bisschop mij naar een ander groot-seminarie sturen voor verdere studie. Alles was in gereedheid gebracht om daar naartoe te gaan. Plotseling vroeg mijn bisschop: "Wil je naar Nederland gaan?" Eigenlijk was 'ik' niet de eerste keuze van de bisschop. Een andere student wilde niet naar Nederland, dus werd mij gevraagd of ik in zijn plaats wilde gaan. Dat was ook voor mij een moeilijke beslissing. Ik vroeg de bisschop om een dag bedenktijd. Daarna zei ik uit gehoorzaamheid, dat ik zou gaan.

In 2020 ben ik net klaar met de studie theologie aan het groot-seminarie Rolduc. Eind juni ontving ik de benoeming van Mgr. Harrie Smeets, de bisschop van Roermond, om kapelaan te worden in Geleen. Dit was voor mij een enorme verrassing en een onverwachte benoeming. 'Niemand kent het plan van God.' Dat is voor iedereen altijd een verrassing. Mijn wijding tot diaken vond plaats op 31 oktober zaterdag 2020 in de Sint-Christoffel Kathedraal in Roermond. De priesterwijding vond plaats op mei 31 woensdag 2021 in mijn eigen bisdom Batticaloa, Sri Lanka.

Als de nieuwe kapelaan van Sint Servaas Basiliek en Anna-Lambertus Parochie zou ik iedereen graag willen leren kennen. Ik hoop dat u me volledig accepteert. Ik zal mijn best doen en wil vertrouwen op God en uw hulp en steun. Ik zou u willen vragen voor mij te bidden. Met de inspiratie van de heilige Geest en de zegen van God, wil ik mij verdienstelijk maken in de wijngaard van God zodat u Zijn Liefde mag leren kennen.

*Vriendelijke groeten,
Kapelaan Nicholas Pethuru*

Kapelaan [Arockia Austin](#) is m.i.v. 1 juni j.l. benoemd tot kapelaan van de parochie Heilig Hart van Jezus (Koepelkerk) en de parochie Joannes Bosco. Samen met pastoor/administrator John Dautzenberg zal hij zorgdragen voor de parochianen.
Proficiat, kapelaan Arockia Austin!



Frans Webers geëerd met pauselijke onderscheiding 'Bene Merenti'

Het is zaterdagavond 19 juni 2021 als de H. Mis in Waalsen Moorveld wordt opgedragen door pastoor Horsch. Tegen het einde van de dienst roept hij de niets vermoedende Frans Webers naar het altaar.

Daar neemt Frans even later blij verrast de versierselen (medaille, speldje en oorkonde) in ontvangst die behoren bij de pauselijke onderscheiding 'Bene Merenti'



Foto's: Karel Curvers

Hierna wordt mevrouw Webers in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen. Vervolgens gaat de familie, samen met een kleine groep genodigden, naar een naburige horecagelegenheid voor een gezellig, coronaproof samenzijn. Frans Webers heeft de onderscheiding dubbel en dwars verdiend: gedurende vele jaren heeft hij zich belangeloos ingezet voor zowel de parochie 'Onbevlekt Hart van Maria' als voor het kerkelijk leven in Zorgcentrum Ave Maria.



Dit deed hij in de volgende hoedanigheden:

- acoliet
- koster + lector + communiebediener in zowel de parochiekerk als in de kapel van Zorgcentrum Ave Maria
- lid werkgroep kerk + kerkhof
- onderhoudsman (o.a. kapel en wegkruis in Geulle Boven)
- coördinator en collectant Vastenactie
- lid Kerkbestuur (penningmeester)
- voorbidder van de rozenkrans tijdens de Mariamaanden mei en oktober
- lid werkgroep kerststal opbouwen

Frans is altijd goed gemutst, beschikt over de nodige humor en is te allen tijde bereid om mensen te helpen

In het verleden is hij stukadoor van beroep geweest. Daarnaast heeft hij nog een andere 'loopbaan' gehad: hij liep in zijn vrije tijd – niet zonder succes – maar liefst eenendertig marathons waarvan dertig binnen drie uur. Twaalf keer legde hij deze afstand af in Berlijn. Tweemaal was Frans erbij in Amerika met een estafetteploeg: de eerste keer in 1976 t.g.v. 200 jaar onafhankelijkheidsfeest van de Verenigde Staten, de tweede maal in 1986 t.g.v. het 100-jarig bestaan van het Vrijheidsbeeld.



HERFST, ALLERHEILIGEN 2021: VRIENDEN, KINDEREN VAN GOD

De herfst is visueel heel aanwezig.

Het wordt vroeger donker. Bomen en planten krijgen herfstkleuren. Het waarom hiervan is



minder zichtbaar. In de herfst verandert het weer en de natuur past zich slim aan. De bladeren krijgen minder zon en produceren daardoor minder energie om via de wortels vocht op te pompen. Toch blijven de bladeren water verdampen. Door de bladeren te laten vallen drogen de bomen en planten niet uit. Voordat de bladeren vallen, wordt het bladgroen eruit gehaald. De rode, gele en andere kleurstoffen van het blad blijven zichtbaar. Bomen en planten reageren niet alleen op de verandering in de omgeving, maar ze investeren ook in de toekomst. Zij maken knoppen aan die in het voorjaar, als er weer voldoende zonlicht is, kunnen uitlopen. Soms doen zij dat ondergronds, in wortelstokken, knollen of bollen. De herfst is de voorbereiding op de winter én het voorjaar.

Is de Rooms-Katholieke Kerk in een 'herfsttij' van haar bestaan? Zo ja, hoe reageert zij op een omgeving die verandert? Uit de natuur kunnen lessen voor veranderingsprocessen getrokken worden. De kerk kan dat ook doen uit haar eigen geschiedenis van 'ups-and-downs', bijvoorbeeld uit de levens van mensen die veel voor hun geloof over hadden. Allerheiligen 2021 zou aandacht aan hun relevante boodschappen kunnen geven. Eeuwenlang speelde de Rooms-Katholieke Kerk slim in op seizoenen, gebruiken en maatschappelijke veranderingen die van direct belang voor de mensen waren. Soms vertaalde zij dat zelfs in haar liturgie. Zij heeft dus ervaring met veranderingsprocessen.

In het Dekanaat Maastricht zijn parochies die 'bladeren laten vallen' (bijvoorbeeld een kerk sluiten) en 'knoppen aanmaken' (bijvoorbeeld fuseren). Ook hun plannen kunnen voorbeelden zijn. Wie oplet ziet dat er veel gebeurt in Maastricht. Dat kan gaan over meer betrokkenheid van parochianen, samenwerking tussen parochies, multireligieus of -functioneel gebruik van kerkgebouwen enz. Bomen en planten kunnen veel tegenslag hebben, zolang zij geworteld zijn.

Vrienden, kinderen van God zijn niet alleen de eigen parochianen. Dat zijn in principe alle mensen. Hieronder zijn vele christenen om ons geloof van energie te voorzien. Er is een kritische massa aan mensen, ideeën en middelen nodig om als geloofsgemeenschap te functioneren en 'knoppen aan te maken'. Laten we in deze herfst de 'herfst' van ons Dekanaat goed beschouwen en leren van anderen. Dat zou een mooie opmaat voor een nieuw liturgisch jaar zijn.

Eritrees-Orthodoxe Tewahedo Kerk

De Koepelkerk verleent sinds 7 augustus van dit jaar gastvrijheid aan de **Eritrees-Orthodoxe Tewahedo Kerk**. Deze Kerk is nauw verwant aan de Koptisch-Orthodoxe Kerk. Op het concilie van Challedon in 451 kwam het tot een scheiding tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerken enerzijds en de Oriëntaals-Orthodoxe Kerken anderzijds. Reden van deze breuk was de zogeheten 'twee naturen leer' van Jezus. Volgens de Oriëntaals-Orthodoxe Kerken is Jezus één natuur die het goddelijke en het menselijke in zich verenigt. De Eritrees-Orthodoxe Tewahedo Kerk gebruikt de Alexandrijnse liturgie en de liturgische taal is het Ge'ez, een oude Afro-Aziatische taal die als spreektaal al sinds de 10e eeuw is uitgestorven. De naam "Tewahedo" is Ge'ez voor 'een wezen dat een eenheid vormt' en verwijst naar de God en mens natuur van Jezus. De kerk telt wereldwijd circa drie miljoen gelovigen.

Elke zaterdag tussen 08.00 en 13.00 uur zijn de devote, kleur- en klankrijke vieringen van de Tewahedo Kerk in de Koepelkerk. Met alleen priesters en diaken speelt het liturgische deel van de vieringen zich af achter een groot gordijn op het priesterkoor, niet zichtbaar voor de mensen in de kerk. In de kerk zingen en declameren priesters urenlang. En dat alles met veel wierook. Het kerkbezoek bestaat uit ruim honderd mensen, waaronder veel jongeren. Mannen en vrouwen, met witte omslagen, staan gescheiden in de kerk. De kinderen krijgen in een aparte ruimte Bijbelstudie. Door het gebruik van een andere jaarkalender vallen de Eritrees-Orthodoxe kerkelijke feestdagen niet samen met die van de Rooms-Katholieke Kerk. Typische eigen hoogfeesten zijn bijvoorbeeld Heilige Kruis, Doop van Jezus, Geboorte van Heilige Maria of Peter en Paul. Bij sommige hoogfeesten kan de kerkdienst over meerdere dagen verspreid zijn. Na een kerkdienst wordt er vaak nog samen gegeten.

Belangstellenden zijn welkom om de vieringen van de Tewahedo Kerk in de Koepelkerk bij te wonen.

In de Koepelkerk is op elke zondag vanaf 10.30 uur de eucharistieviering van de parochies H. Joannes Bosco en H. Hart van Jezus. Celebranten zijn Kapelaan Austin en emeriti pastores Eijssen, Delahaye, Kleinen en Kurris. De vieringen worden altijd opgeluisterd met orgelmuziek en vaak door koren.

Voor actuele informatie over eucharistievieringen en opluistering zie de website van de Koepelkerk:

<https://koepelkerk.net/>.

Een groot verlies is het overlijden van de zeer toegewijde koster Wil Boetsen-Junte. Haar werk wordt overgenomen door haar man Henk Boetsen, met hulp van Anita Castermans-Hovens.

ER IS NIEMAND DIE ER NIET TOE DOET.....

DOORSTART VOORMALIGE DIENST KERK EN SAMENLEVING

Er is niemand die er niet toe doet. Misschien is dat wel de beste omschrijving van de doelstelling van stichting 'Tijdig' die een voortzetting is van de oude dienst Aalmoezeners van Sociale Werken.



Ooit werd in Limburg in 1902 de aalmoezeners van Sociale Werken opgericht met als grote voorman Dr. Poels. In 2019 heeft bisschop Smeets een einde gemaakt aan deze Dienst van het bisdom. De Goede Doelen die deze Dienst samen met het bisdom financierden kozen echter voor voortzetting van het werk van de aalmoezeners. De stichting 'Tijdig', genoemd naar de beroemde toespraak van Dr. Poels 1 juni 1903 over het maatschappelijk welzijn toendertijd, is precies 118 jaar later opgericht om het sociaal maatschappelijk werk van de aalmoezeners voort te zetten. Overigens 'con amore' vanuit bisschop Smeets.

Sociale Leer en Sociaal Denken

Er bestaat een verschil tussen de Katholieke Sociale Leer en het Katholiek Sociaal Denken. De leer verwijst naar de publicaties en uitspraken van officiële kerkelijke instanties. Het sociaal denken is een verwijzing naar de bredere context van academië en mensen uit de praktijk die naar aanleiding van deze uitspraken, en hun ervaringen in de praktijk, hierover verder gedacht en geschreven hebben. De Katholieke Sociale Leer levert criteria voor een ethische en

economische leven. Deze criteria worden ontleend aan de Bijbel, de filosofie, pauselijke encyclieken en brieven van bisschoppen-conferenties. In brede zin beslaat de Katholieke Sociale Leer alle ideeën en theorieën die de kerk door de eeuwen heen over de 'goede samenleving' heeft gehad. Meer specifiek wordt de term gebruikt voor kerkelijke documenten en uitspraken vanaf het midden van de 19e eeuw.

Het Katholiek Sociaal Denken wordt wel eens het 'grootste geheim' van de kerk genoemd. Veel katholieken hebben er nog nooit van gehoord. Dat komt doordat er in onze samenleving, en ook in de parochies, veel aandacht is voor persoonlijke morele vraagstukken en minder voor het grotere geheel. De vraag 'hoe leef ik als een goed christen?' wordt vaker gesteld dan de vraag 'hoe leven wij als een goede samenleving?'.

Geschiedenis

In reactie op de slechte leef- en werkomstandigheden van arbeiders in de grote steden, en het opkomende Marxisme, schreef paus Leo XIII (1878-1903) in 1891 de encycliek 'Rerum Novarum'. In deze encycliek vraagt de paus om aandacht voor het lot van de arbeiders en hun recht op een fatsoenlijk bestaan. De encycliek werd de opmaat voor de katholieke sociale beweging en de oprichting van katholieke politieke partijen, katholieke vakbonden en katholieke werkgeversverenigingen. We kennen vanuit die katholieke beweging de namen van de katholieke ambtsdragers als Dr. Poels, Dr. Ariëns, en in België de priester Daens.

Het streven naar de goede samenleving, naar 'het bonum commune', is niet alleen een taak voor de politiek en de staat. Iedereen is medeverantwoordelijk voor een rechtvaardige samenleving. De Katholieke Sociale Leer is wantrouwend ten opzichte van een sterke overheid en is een voorstander van een sterke rol van het maatschappelijk middenveld: de 'civil society', zoals milieu-

bewegingen, vakbonden en kerken. En juist in dat maatschappelijk middenveld ontstaat het katholiek sociaal denken.

Stichting Tijdig

De aalmoezeners van Sociale Werken hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de economische en sociale verbeteringen in de provincie en waren nauw betrokken bij tal van katholieke maatschappelijke organisaties zoals in de woningbouw, onderwijs, maatschappelijk werk en volksgezondheid. In navolging daarvan luidt de missie van Tijdig als volgt: "Om mensen gaat het, dat zij tot hun recht kunnen komen. Samen bouwen we aan een toekomst waarin niemand leeft alleen voor zichzelf, maar allen oog hebben voor elkaar en er voor elkaar zijn. We nemen daarbij de veerkracht in de kwetsbaarheid van mensen als uitgangspunt." In de snel veranderende samenleving ziet Tijdig het als opdracht om de gevolgen hiervan op sociaal en maatschappelijk vlak te signaleren en te interpreteren. Vanuit de dialoog met de samenleving, met de sociale leer als uitgangspunt, wil Tijdig bijdragen aan het samenleven van mensen met elkaar. Er is niemand die er niet toe doet.

Tijdig heeft mensen in dienst die vanuit de katholieke leer en het katholieke denken - om een goede toekomst voor alle mensen - te faciliteren (vanuit haar expertise als gesprekspartner houvast bieden en structuur geven) en Tijdig stimuleert de werkers in het veld (het bieden van een platform voor netwerken en kennisuitwisseling en begeleiding in de vorm van supervisie/intervisie). Want "er is niemand die er niet toe doet" - dat is de fundamentele overtuiging die klinkt in het katholiek sociaal denken en in het werk van Stichting 'Tijdig'.

Wim van Meijgaarden sss, voorzitter stichting 'Tijdig'

BASILIEK VAN MEERSSEN HEEFT LAST VAN VERANDEREND KLIMAAT

Ze schrijven de overstromingen in Limburg toe aan de veranderingen in het klimaat. Valkenburg, Meerssen, Rothem, Geulle en Bunde, konden in en rondom het dekenaat Maastricht erover meepraten.

De gedupeerden zitten nog lang in de problemen. Maar ook de basiliek van Meerssen heeft last van de klimatologische veranderingen. De Zuid-Westen-wind is de laatste jaren steeds heviger geworden. Die oefent zware druk uit op de lange kant van het dak op de basiliek. Daardoor beweegt het dak, dat los op de muren staat, en verandert de druk op de muren en de steunbogen. Daardoor ontstaat er schade aan de muren, de steunbogen en de pinakels. Twee jaar geleden waaide een pinakel van het dak. Bewegende pinakels zijn er af gehaald. Het dak moet nu verankerd worden op de muren en de kap moet worden verstevigd door allerlei interne verbindingen. Daarna zal de schade aan pinakels en steunbogen aangepakt moeten worden.



Foto: De Limburger

Het noodfonds voor de overstromingen geldt hier niet voor. Dus wordt de nieuwe pastoor en zijn kerkbestuur opgezadeld met een gigantische en ook dure klus om het middeleeuwse kerkgebouw voor de toekomst veilig te stellen. Of is er soms een fonds voor schade door het veranderende klimaat?



Deken John Dautzenberg met Joep en zijn nieuwste aanwinst 'Väös'

Kapelaan Henyer Garcia heeft een nieuwe benoeming gekregen. Mede op verzoek van bisschop Ron van den Hout uit het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij gaat op uitleenbasis samen met kapelaan César Corte Oviedo van Roermond-Oost vanaf 1 september werken in diverse parochies omgeving Assen. 5 jaar lang was hij het positieve gezicht in de parochie Anna-Lambertus en de Sint Servaas.



Zieke bisschop Harrie Smeets is niet bang voor de dood. Dit vertelde hij tijdens een emotioneel geloofsgesprek op npo1.



Bisschop Smeets tijdens het uitgebreid interview met De Limburger en Trouw. Links vooraan Trouw-redacteur Stijn Fens. Beeld John Peters

DE ROEP VAN JOEP

Mijn ogen waren al lang gesloten. Die van Vääs, mijn nieuwe vriendje, ook. Zo'n pup in huis brengt leven in huis. Dat jonge ding heeft energie, dat zeg ik jullie! Vermoeiend...ja slopend. Vitaliteit! Ja, daar kan ik over meepraten. We hebben de hele dag samen gespeeld, Vääs en ik. Ik vind het zelf erg leuk, maar het kost energie. Toch geeft het ook een heerlijk gevoel. Dat plezier en die levenslust maken veel los, bij ons en bij allen die ons zien spelen. Vääs en ik zijn kapot moe en hebben al een tijdje geslapen. Maar ons baasje zit nog steeds achter de PC. Levenslustig tikt hij op het toetsenbord en kijkt zo nu en dan naar ons. 'Ja, dat gaat over jullie!' zegt hij. "En over al dat andere waar zoveel energie in zit."



Ik ken mijn baasje lang genoeg om te weten wat hij daarmee bedoelt. De dagen in de parochie zijn lang en gevuld met veel levendigheid. Zo was er onlangs een avond waarvoor alle nieuwkomers in Maastricht werden uitgenodigd.

"The dean of Maastricht" had samen met Vääs en mij een kleine videoboodschap ingesproken en daar waren heel wat geïnteres-



seerde nieuwe studenten op af gekomen. Na begroeting met Limburgse 'vla' was een drievoudige rondleiding door de Servaasbasiliek. Afgesloten werd met een Indiaas buffet, verzorgd, jawel door kapelaan Austin. Samen met jongerenwerker Frederik en Susan bereidde hij een geweldige maaltijd. "Tasty and Spicy" Heerlijk en pittig, zeiden de studenten. Voor mij te pittig, dat weet ik inmiddels.

Op een geheel andere wijze was sprake van vitaliteit bij de Diaconia in de Anna-Lambertusparochie. In de Annazaal werden de rozen gezegend die door de medewerkers van de werkgroep naar de thuiszittenden en zieken gebracht worden. Bij de zegening en het gebed voor allen die een roos ontvangen bracht mijn baasje ook de woorden van het bekende lied van Bette Midler in herinnering; liefde is als een bloem, maar jij bent het zaad van die bloem. Een roos werd voor onze zieke bisschop gereserveerd en die roos ligt nu bij Maria.

Oh, en dan zijn er al die besprekingen waarbij gedacht wordt over nieuwe wegen om te revitaliseren. Er zit heus nog veel leven in de kerk en in de mensen van de kerk. Een paar dagen geleden was er een bijzondere maaltijd bij ons thuis; de deken met drie 'eigen'kapelaans; veelbelovend, inspirerend en gezellig. Het was maar voor even, want twee krijgen een andere plek, maar toch. Ook van even kun je opfleuren. Succes,

D'r Joep



Op de feestdag van Maria's geboorte, hebben wij in de kapel van de Annakerk voor de laatste maal de rozenkrans en H. Mis met kapelaan Garcia Henyer gevierd.



Van links naar rechts: kapelaan Nicholas Pethuru, kapelaan Garcia Henyer, Deken Dautzenberg en kapelaan Austin Joseph.

HOE GAAT HET NU CONCREET MET DE PLANNEN VOOR DE THERESIAKERK?



Deze vraag krijgen wij nu iedere week gesteld nadat we vorig jaar het plan hebben gelanceerd om de Theresiakerk met de voormalige schoollokalen en ruimten aan het Thesiaplein (zijde Athoslaan) om te bouwen en aan te passen voor de thuisbasis van de philharmonie zuidnederland (pzn).

Een nieuwe bestemming is hard nodig omdat we geen geld meer hebben om de Theresiakerk zelfstandig open te houden. Wij hebben daarbij gekozen om de eredienst te behouden (op de zondagen gaan de missen gewoon door in de dagkapel en zo veel mogelijk 1 x per maand in de grote kerk) en de grote ruimten te verhuren aan pzn.

Graag informeren wij U over de huidige stand van zaken.

Het afgelopen jaar heeft het Theresia-team hard gewerkt aan het verder concretiseren van de plannen.

Onze kerkbezoekers hebben zelf natuurlijk al de eerste aanpassing in de Theresiakerk ervaren. In april j.l. hebben we samen met de Fanfare St. Servatius het podium van het priesterkoor weggehaald om meer zicht te krijgen op de ruimte die de kerk pzn kan bieden.

We geven U een kort overzicht van de belangrijkste stappen die ondertussen zijn gezet:

- Besluit gemeenteraad Maastricht om 1 miljoen euro subsidie voor de realisatie van de plannen beschikbaar te stellen. In haar vergadering van 9 februari j.l.

heeft de gemeenteraad haar akkoord gegeven. Pastoor van den Berg heeft daartoe onder meer een vlammend betoog gehouden voor de komst van pzn om daarmee de Theresiakerk voor de toekomst (religieus cultureel erfgoed, inclusief eredienst) te behouden;

- Het aanvragen van de andere benodigde middelen bij provincie Limburg en het Nationaal Restauratiefonds en het vastleggen van de eigen bijdrage van pzn; totale projectkosten bedragen volgens voorlopige schatting euro 1.975.000 ex BTW;
- Uitwerken van de plannen door de Architect CB5 en adviseur Huygen onder leiding van Bureau Franken die het project-management verricht. Bureau Franken is onder meer bekend van het project DomusDela in Eindhoven;
- Goedkeuring verkrijgen van het Bisdom Roermond voor de ombouw en aanpassing van de Theresiakerk; vicaris generaal Maessen, pastoor van den Berg en deken Dautzenberg hebben zich hier bijzonder voor ingespannen;
- Overleg met de vaste gebruikers van de ruimten van de voormalige school, in het bijzonder Catotsh en ook het Theresia-koor waar we in de zondagmis van juni speciaal afscheid van hebben genomen, met het oog op hun vertrek uit die lokalen die voor pzn beschikbaar komen; met de Scouting hebben we intensief vervangende ruimte gezocht en gevonden;
- Ombouw van de Stichting Jeugd- en Verenigingsbelangen St. Theresia die tot voor kort alleen als verhuurder van de ruimten onder de kerk optrad maar inmiddels is ingericht als de stichting die verantwoordelijk is voor de herinrichting en verhuur van het gehele kerkgebouw;
- Overleg met de nieuwe huurder pzn over de inrichting en de verbouwing en het huurcontract dat uiteraard voor een langere termijn wordt afgesloten;
- Een inventarisatie van achterstallig onderhoud aan de kerk en de gebouwen door de Monumentenwacht Limburg; de

staat van het gebouw is goed, maar we hebben wel wat achterstanden aan het dak, de torens, ramen en kozijnen weg te werken; onze clustersamenwerking met de Anna- en Lambertusparochie werpt nu al zijn vruchten af. Zij gaan ons financieel helpen om het achterstallig onderhoud weg te werken.

De plannen worden nu definitief gemaakt. De benodigde middelen zijn toegezegd en voor een groot deel ook al beschikbaar gesteld. We kunnen dus nu definitief aan de slag. De benodigde vergunningen worden aangevraagd.

De aanbesteding van aannemer en installateurs start binnenkort. Wij willen in oktober a.s. een informatiebijeenkomst in de kerk organiseren voor U en de buurtbewoners waarbij de plannen zullen worden toegelicht. Tot 1 januari 2022 zijn we alleen met voorbereidingen doordeweeks in de kerk bezig. De kerkdiensten en andere activiteiten kunnen de komende maanden gewoon doorlopen. De verbouwing start eerst in de ruimten aan de Athoslaan. In juni 2022 moet de verbouwing klaar zijn en zal pzn haar nieuwe thuisbasis betrekken.

Vanaf juli 2022 vinden de zondagsmissen weer in de Theresiakerk plaats. Daarbij zal voornamelijk van de dagkapel gebruik worden gemaakt.

Het kerkbestuur en de vrijwilligers zijn blij dat dit project tot stand wordt gebracht en daarmee onze karakteristieke "Theresia" ook voor de eredienst kan worden behouden. Hiervoor hebben wij verder uw kerkbijdrage en kerkbezoek nodig. Wij hopen U hiermee wat meer informatie te hebben gegeven.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, suggesties laat het ons dan weten.

Het Theresia-team: Hans Pfeil, Josef Quick, Theo Thuis, Peter Walraven.
mail: th.thuis@planet.nl of j.p.quick@hotmail.com

En net nog vers van de pers: de informatiebijeenkomst zal op woensdagavond 10 november worden gehouden van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inlopen vanaf 19.00 uur.

WAAROM BEN JE NAAR NEDERLAND GEKOMEN?

DOOR KAPELAAN AROCKIA
AUSTIN EN KAPELAAN
JOHN ASHIRVADAM

Beste mensen

Dit is de maand september, drie maanden na mijn priesterwijding. Ik wil op de eerste plaats de mensen bedanken, die voor me gebeden hebben tijdens mijn priesteropleiding, tijdens mijn retraite en bij mijn priesterwijding in Nederland. Ik ben heel dankbaar voor alle vreugde en blijdschap die ik mocht ervaren bij mijn priesterwijding en mijn eerste heilige Missen. Dankbaar ben ik om de vreugde van de Heer met u te delen! Ja beste mensen in Christus, Ik ben erg blij met u samen mijn vreugde te delen in uw leven en uw parochies. Ik ben heel blij met u samen te kunnen werken in de parochies en u maakt mij blij door de genade van God. Toen ik naar de mensen thuis op bezoek ging, vroegen zij naar een en andere uitleg. Waarom ben je naar Nederland gekomen? Ik zei, door de vraag van de toenmalige Bisschop van Roermond Mgr. Frans Wiertz. Hij heeft aan mijn bisschop gevraagd om mensen naar Nederland te sturen om te komen helpen, omdat er in Nederland te weinig roeping is. Maar de mensen zeggen dan meteen dat, vroeger de missionarissen vanuit Europa naar Azië gingen. Maar nu is alles omgekeerd. Nu komen jullie uit Azië naar Nederland. Dat betekent dat de wereld klein is. Daarna vertel ik hun, dat er in ons dekenaat Maastricht uit 9 verschillende landen priesters werkzaamheden zijn als pastoor en kapelaan. Iedereen kwam naar Nederland om de Blijde Boodschap te verkondigen aan de mensen. Ze vinden het heel jammer, dat er zo weinig priesters zijn in Nederland. Vervolgens kan ik zeggen dat u nu ook aan uw kinderen en klein-kinderen over de kerk en het geloof



kunt vertellen en hen mee kunt nemen naar de kerk. Als u vertelt over de kerk of alshen meeneemt naar de kerk, komen ze later ook zelf naar de kerk. Misschien krijgen ze ook een roeping voor het priesterschap (of het religieuze leven). Ik ben heel blij samen te werken tussen en met de mensen en de priesters. Ik ben speciaal heel blij in het dekenaat Maastricht met alle priesters en alle mensen samen te mogen werken. Ik denk, dat de mensen ook heel blij zijn samen met allen aan de Blijde Boodschap in onze dagen handen en voeten te mogen geven. Er is veel mooi werk te doen!

Kapelaan Arockia Austin

Tijdens een huwelijksgesprek vroeg een bruidspaar mij: "Kapelaan, waarom ben je vanuit India naar Nederland gekomen?" Ik zei toen: "Hier zijn nu weinig priesterroeping, daarom ben ik gekomen om jullie te helpen." Toen vroegen ze: "Zijn er zo weinig priesterroeping in ons land?" Ik zei: "Ja, er zijn te weinig roeping. Dit jaar werd iemand uit Limburg tot priester gewijd. Hij is de eerste in 7 jaren uit het eigen land die tot priester werd gewijd voor ons bisdom. Momenteel zijn er in het seminarie slechts 2 Nederlanders en alle anderen komen uit het buitenland." Ze vroegen mij: "Waarom zijn er zo weinig roeping uit Nederland?" Ik antwoordde: "Misschien omdat het geloof niet wordt doorgegeven aan de kinderen. De kinderen horen niets over het

geloof thuis of ergens anders. En als ze er niets over horen, dan weten ze ook niets ervan."

De Apostel Paulus zegt in de brief aan de Romeinen: "Maar hoe kan men Hem aanroepen zonder in Hem te geloven? Hoe in Hem geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kan men van Hem horen, als niemand Hem verkondigt? Het geloof komt voort uit wat wordt gehoord" (Rom. 10,14 en 17).

In ons samenleving zijn er verschillende geluiden maar we horen niet veel geluiden van ons geloof. Langzaam worden we niet in staat om het Woord van God te horen. Daarom zijn de mensen niet in staat om Gods Woord te reproduceren in de taal van het geloof.

Aan het einde van het gesprek zei ik tot dat bruidspaar: "In jullie zit de hoop van de kerk in ons land, jullie hebben de grote taak om het geloof door te geven aan de kinderen." Met veel enthousiasme antwoordden zij: "Ja, dat gaan wij doen!" Wat zal uw antwoord zijn?

Kapelaan John Ashirvadam



ROCHUSBROONK IN HEUGEM

Op zondag 5 september 2021 was het feest van de Heilige Rochus, een patroonheilige die jaarlijks extra aandacht krijgt in onze parochie St. Michael te Heugem. Dit jaar werd de processie voor de 32^e keer gehouden, maar wegens corona in aangepaste vorm.

Wie was hij?

Rochus werd in 1295 geboren in Montpellier. Toen hij twintig was, na het overlijden van zijn ouders, verhuisde hij naar Italië, juist op het moment dat daar een uitbraak van de pest gaande was.

De overlevering wil dat Rochus overal in het land bij patiënten langs ging om te bidden. Velen zouden daarna zijn genezen. Rochus raakte echter zelf ook besmet met de builenpest. Een hond zou dagelijks een bezoek aan hem hebben gebracht om brood te brengen en Rochus' wonden te likken. Rochus overleed in 1327. Toen vijftig jaar later de Zwarte Dood door heel Europa waarde, werd hij al op veel plekken vereerd.

Het gepolychromeerde gipsen beeld uit het begin van de 20 eeuw geeft de heilige weer als pelgrim met staf, bedelnap en schelphoed; hij wijst naar een zweer op zijn rechterbeen, waarnaast een hond staat met brood in zijn bek.

Onze parochie bezit naast het Rochusbeeld ook een relikwie. De echtheidsverklaring van deze relikwie is getekend door bisschop J. theod. Laurent op 7 oktober 1856. Op 3 oktober 1863 plaatste frater Henricus van den Wijmelenberg dit overblijfsel van de heilige in een verzilverde monstransvormige reliekhouders (25 cm hoog).



Tip: Bezoek ook eens de Rochuskapel gelegen boven op de St. Pietersberg, richting Hoeve Lichtenberg.

Voorgeschiedenis van de Rochusbroonk:

In 1894 gaf pastoor J. Jacobs in zijn 'agenda' van de St. Michaelskerk een beschrijving van de jaarlijkse feesten en plechtigheden. In de maand augustus schreef hij "Vereering der relikwie en zegening van het volk. Op den feestdag zelf, op den Zondag onder het Oktaaf en die octavae na het lof; en in de week na de H. mis zegening van het brood – zo er vreemden zijn, zegening van het volk en verering van de relikwie".

Eind oktober 1910 brak er onder de kinderen van de parochie Heugem difterie uit; in enkele dagen overleden 23 kinderen. Er werden novenen ter ere van St. Rochus gehouden en op zondag 13 november trok een processie met het beeld van de heilige door de straten van het dorp. Vanaf die dag zou de ziekte geweken zijn.

Tot omstreeks 1970 bleven bedevaartgangers uit de verre en nabije omgeving op de zondag na 16 augustus naar Heugem komen voor de St. Rochusprocessie, broodzegening en relikwieverering. In het begin van de jaren 70 nam de verering af. In 1990 heeft harmonie St. Michael Heugem deze traditie/verering weer nieuw leven in geblazen met de viering van een H mis, processie en het geven van een concert ter ere van de heilige Rochus. Daarna is de broonk verder uitgegroeid in de huidige vorm.

Hoe werd de Rochusbroonk gevierd voor coronatijd:

Deze Rochus broonk vond normaal plaats rond het Kerkplein van Heugem. Op zaterdagavond werd op het kerkplein het startsein gegeven voor de Rochusbroonk. De broonk ging op zaterdag van start met een feestelijke stoet naar het Kerkplein met onder andere



Harmonie St. Michael, St. Rochus en het Brouwersgilde. Daarnaast was er zomers een programma met vooral live-muziek, met ieder jaar een ander thema.

Op zondagmorgen was er dan om 11.00 uur de Plechtige Hoogmis gevolgd door de broodzegening en Rochusomgeng door de straten rond de kerk. Rond 12.30 uur volgde een concert door de Harmonie St. Michael en een matinee met diverse optredens waar gezellig koffie en vlaai of een pilsje genuttigd kon worden en er spek met ei gemaakt werd, waarvan een ieder van kon

smikkelen. Gevolgd door een matinee met accordeonist en/of entertainer. De organisatie is in handen van Harmonie Sint Michael Heugem. Ieder jaar wordt er een passend thema aan gekoppeld en wordt het plein in het thema passend aangekleed. Voor de kinderen is er een altijd een gratis kinderkermis.

Anno 2021:

Op zondag 5 september a.s is de Rochusbroonk doorgestaan in een aangepaste versie. Na de mis in de St. Michaelskerk te Heugem, opgeluisterd door het St. Michaelskoor, was er een kleine processie via de Heugemer Pastoorstraat, Heugemerstraat, Oude Maasstraat naar verzorgingshuis La Valence, met medewerking van o.a. Harmonie St. Michael Heugem en CV De Waterratte (zij droegen het Rochusbeeld). Het Rochusbeeld was in de kapel van La Valence deze dag te bekijken en men kon erbij bidden. In de mis en bij la Valence heeft de gebruikelijke broodzegening plaatsgevonden. Om 12.00 uur was er het Rochusconcert van Harmonie St. Michael Heugem op het plein van de Gronsvelderweg naast de Klaekeburg, en daarna werd de



resterende middag dit feest in aangepaste vorm verder gevierd.

Deze Rochusbroonk zorgde opnieuw voor verbondenheid met de buurtbewoners en vele verenigingen onderling. Even nakletsen na de vakantie voordat we weer aan de slag gaan met werken.

We hopen dat we volgend jaar weer de Rochusbroonk in originele vorm kunnen vieren op het vertrouwde kerkplein.

TOEKOMSTIGE FEDERATIES:

Federatie Centrum (cluster 1+2)

Parochie OLV ten Hemelopneming, H. Petrus en Allerheiligste Verlosser, H. Petrus (cluster 2), H. Martinus (cluster 1), H. Servaas en H. Matthias (cluster 1).

Federatie West (cluster 3+4+5)

Parochie H. Theresia en H. Jozef (cluster 3), H. Anna-Lambertus (cluster 3), H.H. Petrus en Paulus, Onbevlekt Hart van Maria, San Salvator, H. Hart van Jezus, H. Christoforus, De Vier Evangelisten, O.L.V. van Goede Raad, Christus Hemelvaart (clusters 4+5).

Federatie OOST-2 (cluster 6):

Parochie OLV van Lourdes, H. Familie, Guliëlmus (en uiteindelijk H. Johannes de Doper, Ant. van Padua (Nazareth), H. Hart van Jezus, H. Joannes Bosco.

Federatie OOST-1 (cluster 7):

Parochie St. Petrus Banden, H.H. Monulphus en Gondulfus, H. Walburga, H. Michaël, H. Ant. van Padua (Scharn).

Federatie Meerssen (cluster 9):

Parochies van cluster 8: H. Bartholomeus, St. Jozef Arbeider, H. Hart van Jezus

Parochies van cluster 9: H. Agnes, H. Martinus, H. Onbevlekt Hart van Maria, H. Catharina

Parochies van cluster 9: H. Cornelius, H. Martinus (**en voorlopig nog** H. Johannes de Doper, H. Antonius van Padua (Nazareth) uit cluster 6).



Parochiefederatie Johannes Paulus II Maastricht-west

Oud-Caberg, Caberg, Malberg, Malpertuis, Pottenberg, Hazendans, Daalhof, Mariaberg, Campagne en Wolder



VRIENDEN, KINDEREN VAN GOD KAPELLETJE IN HET LANAKERVELD

Het kapelletje in het Lanakerveld in Oud Caberg heeft een rijke geschiedenis, waarover veel mensen hun eigen verhalen hebben. Er is een mooi boekje gemaakt met herinneringen van mensen over deze kapel. Je leest hierin mooie verhalen, waar de rust en gevonden steun in moeilijke dagen de gemene deler zijn.

Het kapelletje zou door de schutterij van Lanaken zijn gebouwd. De processie vanuit de kerk van Lanaken kwam hier toen nog langs. Bij dit kapelletje werd dan de zegen gegeven met het Allerheiligste. Er stond op deze plek al een kapel vanaf 1868.

Vandalisme komt niet alleen in onze huidige tijd voor. Ook in de tijd voor 1920 was dat het geval. De kapel die er toen stond was in de Eerste Wereldoorlog gebruikt als politiepост om smokkelaars te verrassen en er werd vanaf het dak de wacht gehouden. Ook werd uit baldadigheid vaker op de kapel geschoten en zijn kogelgaten gevonden in de muren en deuren. Het dak werd kapot gemaakt door jongens die op zoek waren naar uilen- en musseneieren. Daarvoor werden dakpannen gelicht en kapot gemaakt. Verder werden ramen kapot gemaakt en het offerblok gelicht. Het vernielen ging zo ver dat de kapel niet meer te redden was en men een nieuwe kapel moest bouwen. Deze zou dan kleiner zijn en werd in 1921 voltooid. Deze kapel staat er nu, hoewel er door de slechte bouw nog veel aan moest gebeuren na de eerste oplevering.

Veel mensen zijn er vanaf die tijd geweest om een kaarsje aan te steken en te bidden.

Veel processies zijn er geweest waar mensen samen naar het kapelletje trokken om daar te bidden.

Dit getuigen de verhalen in het genoemde boekje.

Onze verbazing was groot toen wij op vrijdag 13 augustus 100 jaar kapel vierden. Meer dan honderd mensen waren bij elkaar gekomen. Een grote bidprocessie onder begeleiding van het dragersgilde en de broederschap van Sterre der Zee naar de kapel. Een grote stoet. Toen we bij de kapel aankwamen zat er al een grote groep mensen, waarbij de mensen van de bidweg zich aansloten. Fanfare Concordia was aanwezig om de H. Mis op te luisteren. De kersverse vicaris-Generaal ging voor in een prachtige en sfeervolle H. Mis. Na de mis werd een veldkruis gezegend en konden we genieten van een kop koffie of glas bier. Het was ook een ontmoeting van mensen die elkaar jaren niet hadden gezien. De kapel werd daarmee ook een plek van ontmoeting. Fijn om te zien dat wij als vrienden bij elkaar konden komen en dat doordat wij kinderen van God mogen zijn. Eén familie.

Wij hopen dit jaar een bidweg toe te voegen rond 2 februari. In de oude geschiedenis van de kapel trok dan ook een bidweg naar de kapel met veel kaarslicht.



Paulus II

Catechese betekent in het Grieks letterlijk onderricht, voor ons is het een specifieke vorm namelijk geloofsonderricht. De catechese mag geen eiland zijn, geen los iets. Het moet een onderdeel zijn van het kerkelijk leven, van de gemeenschap. Het is een doorlopend geheel van geloofsonderwijs in alle facetten van onze gemeenschap. Het begint vaak heel pril met de doorgesprekken. Hier wordt met de ouders en peetouders gesproken over hun geloof en hoe ze dit in woord en daad zichtbaar kunnen maken binnen hun gezin. Daarnaast is er volwassenencatechese waarin verdieping en verbreding van geloof ervaren kan worden. Maar ook heel belangrijk zijn de kinderen. Voor hen is catechese het geloof leren kennen in verhalen en in de loop der jaren steeds meer vertrouwd raken met gebed, een actief eigen geloof en de sacramenten.

(vervolg pag. 15)

De kindercatechese heeft veel verschillende gezichten. De voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie en het Vormsel zijn van oudsher catechesetaken van onze parochie, maar in de tussenliggende jaren willen we voor de kinderen in onze federatie iets blijven betekenen, het geloof overdragen op een speelsere vorm. Voor de kinderen die dit aanspreekt is de kinderclub JP11 opgericht. Er waren in onze federatie al de Don Bosco groep in West en 'T Lichtje in Zuid-West. Sinds vorig jaar zijn deze samengevoegd en is de kinderclub JP11 ontstaan. Onze doelgroep zijn de kinderen die in groep 5-7 van de basisschool zitten. Naast een veelheid van groepsactiviteiten worden de werkboeken van de catechese methode 'Licht op ons pad' als een leidraad gebruikt om het geheel structuur en inhoud te geven. Ook in de liturgie worden de kinderen betrokken. Elke eerste zondag van de maand is er in de kerk van Daalhof een kinderwoorddienst, waar het Evangelie op een kindvriendelijke manier wordt uitgelegd en beleefd. Alle kinderen kunnen hieraan deelnemen, maar het is primair gericht op de kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor de oudere kinderen is er elke 2^e zaterdag in de kerk van Malberg een Life Teen viering, waarin tieners actief kunnen deelnemen aan de viering. Al met al is er voor de kinderen in onze federatie op catechese gebied veel te beleven.

GA JIJ DE UITDAGING AAN?

Een relatie met Jezus maakt het verschil

Wij zien jou graag bij **Life Teen**
in de kerk van de Vier Evangelisten
Dukaatplein 21 Malberg-Maastricht

H.Mis met muziek gemaakt
door en voor jongeren.
Aansluitend programma voor tieners
in het Jeugdhonk tot 21:00 uur.

iedere 2e zaterdag van de maand
tussen 18:30 uur-21:00 uur

2021	11 september	2022	8 januari	14 mei
	9 oktober		12 februari	11 juni
	13 november		12 maart	9 juli
	11 december		9 april	





LIFE TEEN
Leading Teens Closer to Christ



lifeteenmaastricht
Lifeteen Maastricht



Borstbeeld van de H. Cornelius in de kerk te Borgharen.



Cornelius zegening

HAARDERGAANK 2021



Borstbeeld van de H. Cornelius wordt traditiegetrouw door de Beerbieters naar de kerk gedragen.



Haardergaank procesie met H. Cornelius naar de kerk.

PAROCHIECLUSTER H. EDITH STEIN

ZOMERKAMP 2021

In de zomervakantie hebben we weer ons 'zomerkamp' gehouden in Ulestraten. Het is prima verlopen en zowel kinderen als ouders waren erg blij en tevreden. Dit jaar hadden we als patronen de onlangs zaligverklarde Carlo Acutis en de zalige Chiara Luce Badano. Twee moderne heiligen die onze jongeren aangespoord hebben in hun geloof. Iedere dag hadden we de h. Mis, een moment van catecheze, en voor de rest van de dag competities, leuke spelletjes en lekker eten. Een dag hebben we een uitstapje naar een boerderij gemaakt. Een avond gingen we in een korte processie met een Mariabeeld de rozenkrans bidden. Op de laatste avond was er een avond van barmhartigheid met de gelegenheid voor diegenen die wilden om het sacrament van verzoening te ontvangen. Alles werd met een mis en een BBQ afgesloten, waar de kinderen hun zelfgemaakte vlaggen hebben gepresenteerd met een korte uitleg over hun patroon.

In het kort: God is goed!

Wij zijn erg dankbaar dat hij zoveel goeds in deze dagen heeft gedaan in de jongeren alsook in ons.





Onze Lieve Vrouw Sint Pieter

23 oktober 2021: herbegraving van Elizabeth Strouven

Toen Elizabeth Strouven, de stichteres van Calvarieberg in 1661 overleed, werd zij begraven op het kerkhof van het klooster, waar reeds de in 1633 aan de pest overleden pater Jacobus Farzijn, de priester Maerten Gillis en zuster Elizabeth Dries lagen. Maar na verloop van tijd vonden de directeurs van het instituut dat zij en haar medewerkers meer eer verdienden. In 1722 werden onder toezicht van Henricus Franciscus de Bounam, deken van het Sint-Servaas-kapittel, hun beenderen opgegraven, de overblijfselen in vier loden kistjes gelegd en bijgezet in de kloosterkapel van Calvarieberg. Er werd een grote grafsteen gekapt die de herinnering aan het gebeuren moest bewaren.

Zo bleef het tot aan de Franse tijd, toen in 1796 het klooster werd opgeheven en de gebouwen verkocht. Alvorens de kapel als katoenfabriek in te richten, liet de koper de zusters de meubelen uit de kapel en de relieken met de grafsteen meenemen. Ze werden bijgezet in een zijkapel van de Sint Nicolaaskerk, de kerk waar Elisabeth Strouven in 1600 gedoopt was.

Toen de Nicolaaskerk vanaf 1837 werd afgebroken, werden de vier loden kistjes met de grafsteen in de oost crypte van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw geplaatst. De steen werd allereerst geplaatst in het middenpad van de crypte, maar bij de vernieuwing van de vloer in 1894 ingemetseld in de westmuur van de crypte, tussen de twee ingangen. De kistjes bleven echter liggen onder de vloer.

Herbegraving

Toen in 1956 op Klevarie een Bejaardencentrum was ingericht, gebouwd op initiatief van de bouwvereniging Sint-Servatius en sinds 1 juli 1956 beheerd door het Burgerlijk Ambestuur, ontstond het idee om bij gelegenheid van de inzegening de relieken van Elizabeth Strouven en haar drie medewerkers te herbegraven in de kloosterkerk, en daarbij ook de grafsteen te verplaatsen van de crypte van de basiliek naar de kloosterkerk van Klevarie. Een en ander geschiedde met toestemming van pastoor Van Bommel van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw. Het was echter niet meer bekend waar de loden kistjes onder de vloer van de crypte precies lagen. Op 29 juni 1956 moesten er een sergeant en een korporaal met mijn detectors aan te pas komen om ze in de crypte terug te vinden. De grafsteen en de relieken werden toen overgebracht naar Klevarie.

Op zondag 28 oktober 1956 vond daar de inzegening van het Bejaardencentrum plaats door pater-rector Van der Schoot, en tegelijk de herbegraving van Elizabeth Strouven. De plechtigheid had een besloten karakter, want men vreesde blijkbaar een devotie toeloop van mensen. De pers mocht niet worden ingelicht. De herbegraving geschiedde volgens het ceremonieel van de kerkelijke begrafenis. Van de plechtigheid werd een film gemaakt, er werden foto's gemaakt, er werd een oorkonde opgesteld en een bronzen legpenning vervaardigd, ontworpen door H. Preenen, en gegoten door P. Kersten.

Weer terug

De gebouwen van Klevarie, die eigendom waren van het Burgerlijk Ambestuur, zijn onlangs verkocht en krijgen geen religieuze bestemming. De Elizabeth Strouven Stichting wenst dus bij deze gelegenheid de grafsteen van Elizabeth Strouven en de relieken opnieuw te begraven in de crypte van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw. Deze plechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 23 oktober 2021. Mocht in 1956 de pers niet ingelicht worden, de overbrenging van de relieken en de herbegraving in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw zal nu een passend eerbetoon worden aan deze grote Maastrichtse, Elizabeth Strouven en aan haar metgezellen.



De relieken van Elizabeth Strouven en haar metgezellen tijdens de uitvaartdienst op zondag 28 oktober 1956 in de kapel van Klevarie.

REGULIERE VIERINGEN DEKENAAT MAASTRICHT

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, OLV Plein

Zaterdag: 09:30 uur gezongen H. Mis ter ere van de H. Maagd Maria
11:00/12.15 uur Biechtgelegenheid
17:00 uur Engelstalige H. Mis, crypte
Zondag: 08:25 uur Laudén
08:45 uur H. Mis
11:00 uur Latijnse Hoogmis

Door de week: 09:10 uur Laudén

09:30 uur H. Mis

1e vrijdag v.d. maand: 09:30 uur gezongen H. Mis, waarna uitstelling van het Allerheiligste

Vieringen in de Basiliek zijn via livestream te volgen op www.sterredet-zee.nl/uitzendingen

H. Petrus, St. Pieter beneden &

Allerh. Verlosser en H. Petrus St. Pieter op de Berg

Zaterdag: 18.30 uur St. Pieter Beneden, H. Mis

Zondag: 09.45 uur St. Pieter op de Berg of St. Pieter Beneden, H. Mis (zie parochieblad)

Dinsdag: 18.40 uur St. Pieter Beneden, vespers of rozenkrans

19.00 uur St. Pieter Beneden, H. Mis.

Woensdag: 08.10 uur St. Pieter Beneden, rozenkrans of morgengebed

08.30 uur St. Pieter Beneden, H. Mis.

1e zondag v.d. maand: 18.00 uur St. Pieter Beneden, Spaanstalige H. Mis

Koepelkerk, H. Joannes Bosco & H. Hart van Jezus, Wyckerpoort

Zondag: 10.30 uur H. Mis

H. Walburga, Amby

Zondag: 11.00 uur H. Mis

Dinsdag: 09.00 uur H. Mis

Donderdag: 09.00 uur H. Mis

H.H. Monulfus & Gondulfus, De Heeg

Zondag: 11.15 uur H. Mis

Vrijdag: 09.00 uur H. Mis

Sint Petrus-Banden, Heer

Zondag: 09.45 uur H. Mis

Maandag: 19.00 uur H. Mis

Dinsdag: 19.00 uur H. Mis

Donderdag: 19.00 uur H. Mis

Vrijdag: 19.00 uur H. Mis

H. Michaël, Heugem-Randwyck

Zaterdag: 19.00 uur H. Mis

Maandag: 09.00 uur H. Mis

H. Ant. van Padua, Scharm

Zaterdag: 17.30 uur H. Mis

Woensdag: 19.00 uur H. Mis

Basiliek van het Heilig Sacrament, Meerssen

Zondag: 10.00 uur H. Mis met zang

11.30 uur H. Mis met zang

Maandag: 19.00 uur H. Mis

Donderdag: 10.00 uur H. Mis (gezongen met preek) en aansluitend aanbidding tot 12.00 uur

Vrijdag: 09.00 uur H. Mis

Dinsdags in het verpleeghuis

Sint Joseph Arbeider, Meerssen-West

Zaterdag: 19.00 uur. H. Mis met zang

Woensdag: 19.00 uur H. Mis

Het Hart van Jezus, Rothem

Zaterdag: 18.00 uur H. Mis met zang

H. Johannes de Doper, Limmel

Zondag: 09.00 uur H. Mis

H. Cornelius, Borgharen

Zondag: 10.30 uur H. Mis

Maandag: 19.00 uur H. Mis

Woensdag: 18.45 uur Noveengebied t.e.v. de Wonderdadige Medaille

19.00 uur H. Mis

Vrijdag: 18.30 uur Aanbidding van het H. Sacrament

19.00 uur H. Mis

H. Martinus, Itteren

Zaterdag: 19.00 uur H. Mis

H.H. Petrus en Paulus, Wolder

Dinsdag: 19.00 uur H. Mis

1e vrijdag van de maand, 19.00 uur met aansluitend uitstelling

Allerheiligste

1e en 3e zaterdag v.d. maand: 19.00 uur H. Mis

Zondag: na de 2^e, 4^e en 5e zaterdag v.d. maand, 09.30 uur H. Mis

San Salvator, Daalhof

Maandag: 09.00 uur H. Mis

Donderdag: 09.00 uur H. Mis

Zondag: 11.30 uur H. Mis

1^e vrijdag van de maand: 19.00 uur aanbidding met gebeden en gezang

1^e zondag van de maand: kinderwoorddienst

De Vier Evangelisten, Malberg

Woensdag: 09.00 uur H. Mis

Donderdag: 19.00 uur H. Mis

2e en 4e zaterdag van de maand: 18.30 uur H. Mis

2^e zaterdag van de maand: Life Teen

Zondag: na de 1^e, 3^e en 5^e zaterdag van de maand, 10.00 uur H. Mis

H. Hart van Jezus, Oud-Caberg

Vrijdag: 09.00 uur H. Mis

Zondag: 11.30 uur H. Mis

Allerheiligen (1.11) en Allerzielen (2.11)

federatie Johannes Paulus II

Zo 31.10: 15.00 uur Allerzielenlof Wolder en Oud-Caberg

Ma 1.11 09.00 uur Daalhof; 19.00 uur Malberg

Di 2.11 09.00 uur Malberg; 19.00 uur Wolder

Sint Servaas, Keizer Karelplein

Maandag t/m

zaterdag: 08.15 uur Aanbidding

09.00 uur H. Mis

09.45 uur Rozenkransgebed

18.00 uur Taizéviering in de dagkapel

Woensdag: 17.00 uur Aanbidding met Vespers dagkapel

Zaterdag: 10.00 uur Hoogmis

18.00 uur Engelstalige Mis

Donderdag: voor de 1^e vrijdag v.d. maand:

18.00 uur Aanbidding in de daekanel

studentenpastoraat InnBetween

19.00 uur Engelstalige Mis in de dagkapel

1e vrijdag van de maand wordt de ziekencommunie gebracht aan zieken en thuiszittenden

1^e zaterdag v.d. maand: 09.45-10.45 uur biechtgelegenheid

Kinderpagina



- | | |
|-------------|-----------|
| Anna | Antonius |
| Christoffel | Cornelius |
| Johannes | Jozef |
| Lambertus | Maria |
| Martinus | Matthias |
| Michael | Paulus |
| Petrus | Servatius |
| Theresia | Walburga |

1 november: Allerheiligen

De Katholiek Kerk kent vele heiligen. Een aantal heeft een eigen feestdag (de sterfdag van de heilige, de dag van zijn/haar geboorte bij God in de hemel, denk bijvoorbeeld aan 13 mei, de feestdag van Sint Servaas). Omdat het aantal heiligen te groot werd om elke heilige een eigen feestdag te geven, werd er een feestdag ingesteld waarop alle heiligen (ruim 100.000) van de Rooms Katholieke Kerk samen worden vereerd en herdacht. Oorspronkelijk herdacht men op deze dag alleen de martelaren, dat zijn diegenen die vanwege hun geloof ter dood gebracht werden. Vanaf de achtste eeuw werd deze dag voor alle heiligen gevierd. Ook de Anglicaanse Kerk en de Oosters-orthodoxe Kerk vieren dit feest.

Op de website www.heiligennet.net kun je kijken van welke heilige jouw naam afkomstig is en wat je naam betekent!



Breng Sint Maarten naar de arme bedelaar, zodat hij de helft van zijn mantel aan hem kan geven



2 november: Allerzielen

De dag na Allerheiligen gedenken we alle mensen die gestorven zijn, vooral de mensen van wie we heel veel houden, zoals bijvoorbeeld je opa of oma. Op deze dag kun je naar hun graf gaan om een bloemetje te brengen en een kaarsje aan te steken. Bij het graf kun je dan een gebedje uitspreken.